

*Da jeg har haft mange gode år som Plejer på Psykiatrihospitalet vil jeg gerne fortælle lidt om det. Jeg var ansat i 43 år hvor de 42 år har været på lukkede afdelinger på mandsiden.*

*Jeg er født og opvokset på Færøerne og vil gerne fortælle lidt om min elevtid.*

*Begyndte som plejerelev på Stadshospitalet Nykøbing Sjælland oktober 1966. og gik på pension maj 2009*

*I foråret 1966 søgte man i de Færøske aviser efter nogen som havde lyst til at blive plejer.*

*På det tidspunkt havde man planer om at bygge et Statshospital i Thorshavn.*

*Alle psykisk syge Færinger kom dengang til Nykøbing Der var ca 50 indlagte Færinger ca 30 langtids flest schizofrene og ca 20 korttids indlagte. Disse mennesker blev sejlet med passagerskibet Tjaldur til København en sejltur på ca 2½ døgn derefter kørt til Nykøbing. Nogle af dem var fixeret på hele turen.*

*Jeg var den første færøske plejerelev og der kom flere efter mig. De fleste rejste hjem igen da Statshospitalet i Thorshavn åbnede 1971.*

*Vi havde en færøsk klub på hospitalet det var ca. 1 x om måneden vi mødtes patienter og personale. Det var en Færøsk overlærer fra Nykøbing by Heini Heinesen som arrangerede disse møder vinterhalvåret. Der blev sunget færøske sange og fortalt historier, der var altid kaffe og kage og jeg husker det som gode oplevelser.*

*Der lå altid Færøske aviser på vores patientbibliotek der mødte jeg tit Færøske patienter som havde terrænfrihed.*

*Ellers var det helt forbudt at have kontakt med Patienterne uden for arbejdstiden. Det fik jeg at mærke da jeg kun havde været elev i ca. 3 måneder. Da blev en af mine bedste barndomsvenner indlagt her på den lukkede rolige afdeling.*

*Jeg hørte først om at han var her da jeg fik brev hjemmefra. Jeg besøgte ham og han blev meget glad for det. Jeg fik også pakke fra hans forældre med færøsk mad skerpekød, tørret fisk og hvalspæk, som vi kunne spise på mit værelse når han kunne komme uden for afdelingen. Vi gik lange ture var også sammen på patientbiblioteket og i Nykøbing kirke om søndagen. En dag kom vores instruktionssygeplejerske og sagde til mig at hun havde hørt rygter om at der var en patient som jeg besøgte og også slæbte med op på mit værelse, som lå oven på en afdeling på Hospitalet. Jeg forsøgte at forsvare mig med at det var min barndomsven og at vi havde siddet sammen i alle årene i folkeskolen. Jeg fik den besked at det skulle stoppe øjeblikkeligt ellers ville jeg blive afskediget, jeg var meget ulykkelig vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gøre, Jeg gik så til en ældre plejer som jeg havde meget tillid til han gik videre med det til ledelsen.*

*Konklusionen blev at i midt tilfælde måtte jeg gerne have besøg af min barndomsven selv om han var patient.*

*De færøske patienter rejste til det nye Statshospital i Thorshavn oktober 1971 Jeg var heldig at følge nogen af dem hjem igen. De fleste var meget glade for at se de skønne øer igen og at være kommet nærmere deres familie.*